

“In zoveel mooie herinneringen, blijf je bij ons”

In memoriam

Dinsdag 30 mei werden wij toch nog onverwacht opgeschrikt door het overlijden van:

Rietje Lether Wanders

*28 - 4 - 1962

†30 - 5 - 2023

Bij EMM ruim 40 jaar actief vanaf het begin tot aan ons laatste evenement afgelopen 15 april toe. Eerst altijd samen met Johan en na het wegvallen van Johan zette jij dapper je vrijwilligerswerk voort bij EMM. Er werd nooit tevergeefs een beroep op jouw gedaan.

Samen met Johan waren jullie koningspaar in het schuttersseizoen van 2000 – 2001. Wat hebben jullie daarvan kunnen genieten, het was echt jullie jaar met alles erop en eraan.

Beste Rietje waar wij van EMM jouw het beste van kennen is natuurlijk jouw gedrevenheid als vrijwilligster bij de vele evenementen, activiteiten en administratieve onderdelen van onze schutterij. Begin jaren '90 heb je als notulist het hele 100-jarige EMM feest genotuleerd vanaf de jaren van voorbereiding tot en met de evaluatie. Het eeuwfeest was ook één van jouw hoogtepunten. Notuleren en administratieve werkzaamheden lagen jou het beste, je was daar helemaal mee in je element. Maar bardiensten draaien en de vele bands en artiesten verzorgen tijdens de evenementen was ook echt jouw ding! De afgelopen jaren was je erg druk met de ledenadministratie, dat is ieder jaar weer een hele klus.

We zijn verslagen maar tegelijkertijd ook trots en dankbaar dat wij jou EMM vrienden mochten zijn en heel veel dank voor wat jij voor schutterij EMM en de Ooyse gemeenschap gedaan en betekend hebt.

Rietje, dank je wel voor alles en rust zacht.

Met gepaste schuttersgroet,

*Bestuur, Kaderleden, leden en ereleden,
Schutterij EMM Ooy-Zevenaar*

